

NARNIA news



Söndagen den 13 juli 2014



Nu anländer Narnias väktare



Efter en lång väntan är väktarna av Narnia äntligen här.



Idag har jag sett så otroligt många vackra scouter, så här tänkte jag att jag skulle dela med mig lite av dessa skönheter.





Här är fler
skönheter.
Tänk om jag
ändå kunde
vara så här
karismatisk



Poesispecial

Rosor är röda,
Violer är blå,
Men var ska min
lilla soppåse gå?

Till Narnia vi åkte med gott
humör,
Till frukost fick vi mackor med
smör,
Fika fick vi två gånger om dan,
Ofta med en banan

Med ny energi och skalet i hand,
Fann jag dessvärre ibland,
Till min stora sorg,
Att här finns ingen papperskorg!

Utan alla papperskorgar,
Härjar sjukdomar i Narnias
borgar.
Lyktstolpen är täckt av
äppelskrutt,
Och i garderoben luktar det prutt

I stunder som dessa,
Aslan sina klor måste vässa
Med all sin kunskap och list,
Kan han lösa denna
papperskorgsbrist!



Desperata poeter, vad ska de göra med allt sitt skrap?

På lägret finns det myggor och knott
Till det säger jag "Not"
Dem biter av en del av ditt skin
Jag önskar att jag kunde limma tillbaka
det med superlim
Knott suger
Men lägret duger
De vill vara snälla
Men de får bara scouterna att gnälla
Knottens mammor luktar hö
Jag önskar att de kunde dö
-CRABZ

*Träden är gröna, knotten är små,
sovsäckar är fan sköna,
och himlen är blå
-Polly (helvete också, ber om ursäkt
för mitt språk)*

10 saker du absolut "inte" visste om Narnia:

1. I Narnia förefaller det att säsonger varar en längre tid än vad de jordiska normerna tillåter.
2. Lejonet Aslan använde sin gudomliga sångröst för att göra Narnias begynnelse möjlig.
3. Jadis är en elak ishäxa.
4. Hon valde att gå den onda vägen efter att hon förtärt ett gyllene äpple, vi vet dock inte vart hon fick det ifrån eller om alla äpplen i Narnia är så, säkrast kanske är att undvika äpplen.
5. I Narnia är det omöjligt att känna lukten av grönt.
6. I Narnia finns det bara en lyktstolpe (i alla fall vad vi på redaktionen har sett).
7. De animaliska livet i Narnia besitter en förmåga att föra tal. Vilket vi på redaktionen finner underligt.
8. Jadis verkar ha en grej för dvärgar, eftersom alla hennes hantlangare är av just denna sort. Men här på redaktionen tycker vi att det är fint att alla har olika preferenser.
9. Majoriteten av Narnias population består inte av mänskligt liv.
10. Om du plockar svamp i Narnia så får du akta dig för de orangea trollsvamparna. De göra så att du blir grön i ansiktet och processen som krävs för att återställa din kulör kan förefalla ytterst smärtsam.



Meny

Lunch: Julienne (sid 105) och ostkaka

Middag: Spicy sausage patties (sid 172)



Grattis i efterskott
Johanna!
(fyllde år igår)



”När Aslans tecken
visas i skyarna
Kommer scouter anlända till byarna
Med deras hjälp ska Jadis, ond och
vred
Tvingas till att sluta fred”
Så invigdes lägret i går kväll. Häftigt
att vi får vara en del i en så
urgammal profetia, det tycker i alla
fall vi här på redaktionen.





Oppetider Gottegarderober:
Efter middagen

Väderprognosen för Narnia

